

Sinterklaasmusical 'Het vergeten Pietje'



De kinderen van groep 5 voerden op 4 december de Sinterklaasmusical 'Het vergeten Pietje' op. Juf Henny was gaan oefenen met de Pieten, Sint en de andere spelers direct nadat Sint in Nederland was aangekomen. Gelukkig mét het vergeten Pietje!

Die was helemaal blij toen hij voor de eerste keer mee mocht naar Nederland. Van de hoogste mast in het water springen, piraatje spelen, in het kraaiennest klimmen. Daarover droomde kleine Piet toen hij voor de eerste keer mee mocht naar Nederland. Maar toen hij wakker werd waren Sint en de Pieten al vertrokken zónder hem.

Pietje stopte een brief in een fles en toen Sint de flessenpost had ontvangen, vonden ze elkaar op een prachtig eiland en vierden ze samen met de dieren feest!

Een heerlijk verhaal vol overgave gezongen, over een dapper, klein Pietje. Gelukkig liep het voor iedereen goed af!

We bedanken juf Henny voor deze prachtige voorstelling! Op de site kunt u binnenkort meer foto's vinden.

Sint en Kerst



De tijd vliegt, Sint is alweer vertrokken naar Spanje! Wat een feest was het toen hij ook naar onze school kwam om zijn verjaardag te vieren! Samen met de peuters van Peuterpret hebben we zijn verjaardag gevierd in de gymzaal. We hebben een liedje voor hem gezongen en de Pieten deden erg grappig!

Nadat we afgelopen weken gespeeld en gewerkt hebben rond het thema 'Sint' staat kerst alweer voor de deur! We hadden heel veel prentenboeken over Sinterklaas in de klas en de juf heeft heel veel voorgelezen. We moesten dan heel goed luisteren naar de vragen die ze daarover stelde: wie komen er in het verhaal voor, waar speelt het zich af, wat is het probleem en hoe wordt dat opgelost? We kunnen ook steeds beter de antwoorden bedenken op die vragen, zo knap!

We gaan spulletjes maken die we op de kerstmarkt kunnen verkopen voor 'Kinderen van de Voedselbank'. Kerstkransen, kerstlichtjes.... En voor de optocht maken we een lampion.

Maatschappelijke Stage

A.s. maandag loopt Daphne Timmer haar maatschappelijke stage in onze klas. Door de hele school zijn in week 50 (volgende week dus) leerlingen van het HPC te vinden die op onze school een stageplekje hebben gevonden. We hopen op een leerzame week voor Daphne!



Letter van de week

Volgende week gaan we verder met de letter m.... we hebben heerlijk van pepernoten gesmuld de afgelopen weken en als het kerstfeest is, gaan we gewoon door met smullen van andere lekkere dingen! Mmmmm.....

Cijfer van de week

Cijfer van de week: de 9. We zijn al bijna bij de 10!
'Eerst een oog en dan een boog. Doe het goed, dan weet je hoe de 9 moet!'

Veel kinderen van groep 1 kunnen al tot 10 tellen, dat hebben we geoefend met o.a. pepernoten. Ze kennen nog niet allemaal alle cijfers, maar dat hoeft ook nog niet. Wie eraan toe is pakt het wel op. Dat moment verschilt per kleuter.

De kinderen van groep 2 kennen nu bijna allemaal de cijfers 1 t/m 10. Na de kerstvakantie gaan we proberen ze (groot) te schrijven! We hebben ze al eerder met klei en met brooddeeg gemaakt, zo onthouden we ze goed!

We zijn vaak even bezig met de getallenrij, wat komt er vóór de 5, wat komt er na de 8. En we kunnen al heel snel met onze handen de cijfers die de juf laat zien tevoorschijn toveren. Als het er meer zijn dan 5, mogen we die 5 vingers aan een hand niet tellen, want we weten natuurlijk al lang dat we daar allemaal 5 vingers hebben!





Wie helpt ons?

Nu het kouder is, gebeurt het iets vaker dat een kleuter in zijn of haar broek plast. We hebben voor die gevallen eigenlijk te weinig onderbroeken, voor zowel de jongens als de meisjes. Mocht u daarvan iets hebben liggen dat u kunt missen, dan maakt u ons er heel blij mee!

Bedankt!

Kerststal

A.s. maandag komt de opa van Phileine met een kerststal op school. Hij gaat in de klas hierover iets vertellen en dan mogen een paar keuters mee naar de Meent om de kerststal mooi neer te zetten. We willen hem nu alvast bedanken!



Raamschilderingen

Vóór 5 december verscheen er een prachtige raamschildering op ons raam van de Sint en van Pieten. Nu hij vertrokken is, is er een mooi winters plaatje van sneeuwpoppen gemaakt. En wat leuk dat er ook echt sneeuw gaat vallen, dit weekend! Van korte duur, maar we kunnen weer even voelen wat de winter kan geven naast regen en wind! Tess Lekkerkerker, de moeder van

Dana Vrij, heeft voor deze schilderingen gezorgd. Hartelijk bedankt!

Alle ouders

Voor alle melkflessen, wc rolletjes en ander materiaal waarom we hebben gevraagd!